

Tidligere liv:



Mange mennesker søger efter viden om deres tidligere liv. Men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil bruge sådanne informationer til.

"Du har været bager på Fyn i dette århundrede. Du bagte nogle specielle brød".

Udtalelsen følges op med informationer omkring følelseskomplikationer menneskene imellem i det tidligere liv.

Det hele kædes nu sammen med

problemer i det nuværende liv og giver så en "aha-oplevelse", mening og sammenhæng.

Personen, som får sine tidligere liv aflæst af den clairvoyante, sætter senere en annonce i et lokalblad på Fyn og får kon-

takt med sine egne børn, som nu er ældre end ham selv og bor i det ombyggede bageri. De husker klart deres fars specielle brød. Snart står personen ved sin egen gravsten.

Den "gamle" bager fortalte ikke sine børn om den egentlige årsag til hans interesse for bageriet og deres far. Han skød det ind under slægtsforskning. Hvad man vel også kunne sige, at det var?

Utrolig mange mennesker leder efter deres tidligere liv gennem hypnose, hyperventilerings- og samtalerapi eller andre metoder, som har til formål at afdække de tidligere livs oplevelser. Modstanderne heraf siger, at det er opdigtet vrøvl og fantasier, som ikke kan bevises. Derfor er det rart med nogle - om end sjældne - danske eksempler, der faktisk kan påvises!

Eksemplerne i denne artikel er fra mine egne clairvoyante rådgivninger til mine kursister

i Kosmos Centers kursusserie, så jeg kan stå inde for rigtigheden af dem. Men kan jeg også stå inde for virkeligheden i dem? Hvorfra kommer disse oplysninger?

Kan man regne med det?

En clairvoyant, som udfører en såkaldt "karma-sitting", kan hente sine oplysninger tre steder fra: enten fra forsøgspersonens underbevidsthed, fra åndelige væsner eller fra en åndelig materie, hvor informationerne er tilgængelige i et stort "arkiv".

De fleste clairvoyante vil gerne rubriceres under sidstnævnte. De mener at have evner til at læse i "akasha-kronikken" eller "vidensceanet" - den store samling af erfaringer fra alle levende væsner, som befinder sig i universets energier.

Det lyder godt men forudsætter, at den clairvoyante som følge af intellektuel og etisk udvikling har nået et trin, hvor in-

tuitionen er under dagsbevidsthedens kontrol.

Kort sagt: man skal være spirituelt ret så veludviklet! Det er naturligvis muligt, men ikke særlig sandsynligt i mange tilfælde. Derfor må vi nok i de fleste tilfælde fremdrage den forklaringsmodel, hvor den clairvoyante henter informationerne fra forsøgspersonens eget underbevidsthedsarkiv.

Hvordan samler den clairvoyante dette op? At være clairvoyant på denne måde indebærer evnen til at kunne om-danne åndelige energier til billeder, følelser, sætninger eller tanker i sin egen bevidsthed - og derefter kunne overføre dette til en logisk tankerække og herudaf fremkomme med klar information:

Er det nu personens tidligere liv? Er det hans oplevelser, som fremtræder? Er det noget, han har læst eller hørt? Spørgsmålene er mange og kloge!

Vi hører fx tit om personer,



af Steen Landsy

Dronning af Ægypten eller bager på Fyn?

der ifølge terapioplevelser eller clairvoyante tilbageblik på tidligere liv tilsyneladende skifter køn. Er det realistisk?

Det er naturligvis muligt og logisk i nogle sammenhænge, men ofte springes der fra køn til køn i liv efter liv. Her må man stille spørgsmål om, hvorvidt logikken i evneopbygning omkring fx kropsofbygning overhovedet gør dette sandsynligt.

Men der er flere ting at tage hensyn til. Først og fremmest tænker mange ikke på den "fælde", det kan være, at oplevelsens frentoning kan være rummende (feminin) eller udfarende (maskulin) og derved har en "kønsstemning".

Når forsøgspersonen selv el-

ler den clairvoyante samler indtrykket op, kan det betyde, at betragteren i billedet (som man tit vil udpege som forsøgspersonen), får et køn svarende til de følelser, som hændelsen skaber. Dette er en meget undervurderet fælde.

En anden fælde er, at forsøgspersonen kan have læst det hele. Set det på film eller forestillet sig det i dagdrømme. Kan den clairvoyante se forskel? Næppe! Derfor er det endnu mere vigtigt, at der kan fremsættes logiske "beviser" for sammenhæng mellem det tidligere liv og de nuværende.

Pas på fælderne

Informationerne om et tidligere liv kan også komme fra ånd-

Alt for mange hører gerne om tidligere inkarnationer, der har fået lidt rigelig guldmaling og glimmer. Men kig på dit eget liv nu, og prøv så at finde rimeligheden i, at du har været en særdeles højtudviklede ypperstepræst eller kongesøn - og nu er født med en masse problemer i Randers?!



elige væsner, men også her kan der være en fælde. Mange åndsinteresserede glemmer ofte, at også åndelige væsner er begrænset af deres personlighed, selvom de befinder sig uden for tid og rum. De har stadig antipatier og sympatier.

Her vil nogen måske indvende, at "min guide er for højt udviklet til det". Men disse udtalelser må ses som en glorificering af begreberne åndelige væsner og personlige guider. Noget som i høj grad præger "branchen".

Den sidste "fælde" er naturligvis, at den clairvoyante med sin underbevidsthed selv farver billedet med sine egne sympatier og antipatier. Vi bliver nødt til at erkende, at alting går igennem bevidstheden hos den clairvoyante, og selvom de fleste klart mener, at de er en "helt ren kanal", så findes der overvældende mange klare tilfælde af "indblanding".

Forsøgspersonen bør altid stille det krav til den clairvoyante, at de omtalte tidligere liv øjeblikkeligt kan relateres til det nuværende. Ganske som kontakt med afdøde bør kunne give nogle konkrete, fysiske genkendelser, så man er sikker

på, at det er mormor, som er igennem.

Alt for mange hører gerne om tidligere liv, hvor oplysningerne er fuldstændig umulige at kontrollere, og hvor de omtalte inkarnationer ofte får lidt rigelig guldmaling og glimmer, så de måske nok stråler mere end rimeligt er.

Men kig på dit eget liv nu. Kig på dine tanker og følelser, glæder og sorger. Og prøv så at finde rimeligheden i, at du på den fremmede planet var den særdeles højtudviklede ypperstepræst eller kongesøn - og nu er født med en masse problemer i Randers?!

Konge eller tolder?

Via regressionsterapi har jeg på kurser ført mere end 3500 personer tilbage til formodede tidligere liv og givet mere end 5500 personer "karma-sittings", hvor man som clairvoyant ser på sammenhænge mellem tidligere liv og dette.

Kun ganske få har levet tilværelser som personer, der er bare en anelse kendte. Til gengæld har disse liv været særdeles følelses- og tanke-mæssigt vigtige for personen selv og for mange betydet en bedre forståelse af problemer



En kursist fik at vide, at han havde været bager på Fyn i et tidligere liv. Via en annonce i et lokalblad fik han kontakt med sine egne børn, som nu er ældre end han selv.

og relationer i dette liv.

Bageren fra Fyn er ikke den eneste genkendte dansker fra disse clairvoyancer. En kursist, som fik at vide, at han var tolder i Århus Havn i 20'erne og hed Svend Erik Albrechtsen, har også "fundet sig selv". I det Kgl. Biblioteks arkiver over offentligt ansatte figurerer denne tolder.

På vej ned ad den gade, som Albrechtsen boede på, svigtede modet dog kursisten. Han kunne simpelthen ikke konfrontere "sit" gamle hus, som ligger der endnu, så bilen blev vendt. Hele hændelsen blev ekstra stærk, fordi kursistens far i dette liv også hedder Svend Erik.

"Jeg har mødt ham før"

Det er stadig meget udbredt, at vi bruger vores viden til at sætte mærkater på dagligdagens hændelser, tiltræknings og frastødninger. Vi vil så gerne forstå vores verden, så derfor skaber vi hele tiden bokse og kasser.

Først hjælper de os til at forstå - senere "hjælper" de os til at begrænse vort syn på andre. Til sidst frigør vi os fra deres snærende bånd, og den erfaring, kasserne gav os, giver os nu mulighed for at tænke mere frit. Måske ender vi igen med at finde en ny "metode", som nu passer til vort livssyn.

Sådan er livet, og i vores esoteriske verden med et livssyn baseret på tidligere liv møder vi naturligvis også rubriceringer som: "Jeg har mødt ham i et tidligere liv - vi har en del karma sammen". Udtalelser, som meget vel kan være rigtige, men som også kan rumme en hel del ønsketænkning. Der fornemmes klare signaler fra den anden person - "og begge kan vi lide stegte sild med flødeskum om morgenen!" Det beviser vel altså?

Møder vi et menneske, som vi "har en del karma sammen med", kan det være, at det bare drejer sig om genkendelse. Måske har vedkommende en næse som en person i et tidligere liv (eller en glemt person i dette liv). Måske er evner, frem-

træden eller blot stemmeføring eller lugt lig med en "tidligere" kendt person. Og straks tror vi, at det er den samme.

Det kan det naturligvis være! Teknisk set er det absolut muligt - men langtfra nødvendigt, selvom vi har et inderligt ønske

om, at det må være den samme person. Så kan vi nemlig bedre selv overskue de store livskræfter.

Ved at personliggøre alting kan vi bedre rumme det. Men det centrale er, at vi skal lære af selve hændelsens eller handlingens

effekt. Herfra kommer vores erfaring, og med den skabes grundlaget for nye evner, så udviklingen går videre.

Det vigtigste

For flere og flere spirituelt interesserede er det langt vigtigere at se sammenhænge i deres daglige liv end at vide, hvem de var hvornår. Et sådant skift i fokus mod det essentielle i vores udvikling er en glædelig udvikling, som viser en større og større modenhed i åndsinteressen her i Danmark.

Bageren fra Fyn bor nu i dette liv i Nordjylland, og toldereren fra Århus bor i København. De har andre personer omkring sig nu, som kan være udløsere af skæbne og skabe glæde-/sorg-påvirkninger, som de kan lære af. Det kan godt være, at de er omgivet af personer fra tidligere liv - men det er ikke nødvendigt for deres udvikling!

Om vi bør søge clairvoyant eller terapeutisk hjælp i forbindelse med vore tidligere liv må bero på et personligt valg. Bare vi husker "fælderne" og den faktor, at den bedste terapeut er livet selv.

Fremtidens vigtigste valg er ikke altid en dyb forståelse af fortiden, men først og fremmest en forståelse af nuets vigtighed: det, vi fylder vort liv med; de mål, vi sætter os, og den vilje, vi bruger til at nå dem med; de evner, vi skaber; og den helhedsforståelse, vi udtrykker vores kærlighed med.

Intet er vigtigere! □

Læs også *Jeg var ballonskipper i sidste liv* i NA 2/87 med flere eksemplere på tidligere liv.

Steen Landsy er redaktør på Nyt Aspekt, foredragsholder og forfatter samt kursusleder i Kosmos Center. Han laver kun clairvoyance på kurserne.

Henv.: Kosmos Center, Nannasgade 18, 2200 København N, tlf. 35 82 11 21.

Under en clairvoyance fik en kursist at vide, at han havde været en tolder i Århus Havn i 20'erne ved navn Svend Erik Albrechtsen. Denne tolder figurerer i det Kgl. Biblioteks arkiver over offentligt ansatte. Modelfoto.



© Nordfoto/Svend Gjerfing